

Fattiga gör gratis miljöarbete

Jag vet att alla människor i Sverige nästan varje dag besöker mataffärerna. Så jag undrar varför ingen reagerar? Det är inte människor som ska anpassa sig till dåliga system, tvärtom ska alla system anpassas för att ge allt som den Lilla människan behöver.

Först tänkte jag att bara bilderna här räcker för vad jag vill säga, alla kan tänka vidare själva – men jag ska förklara.

WILLY:S

Hemma

OBS-INGEN KONTANUTBETALNING VID PANTNING

Vi kan tyvärr inte ta emot de mängder pant som inkommer till butiken och har därför valt att ersätta panten med varor och service ifrån butiken. Pantkvitton kan alltså endast användas vid köp i butiken. oavsett belopp löser vi ej in pantkvitton mot kontanter. NOTICE- NO "cashback" on pant We no longer exchange receipts from the recycling station for cash, instead the sum can be exchanged for goods and service from the store

WILLY:S

Vad ser vi när vi kommer till butikerna så som ICA, COOP, Hemköp, Willys, Lidl med flera? De sätter alla gränser för hur mycket de betalar för pant. Någon ger inte alls ut pantpengar, någon löser in 10 kronors pantkvitto och om du har mer pant måste du köpa grejer för resterande summa. Någon ger ut max 20 kronor per dag, någon är generös och ger 30 kronor.

Alla dessa butiker försvarar först och främst sig själva utan att tänka på den Lilla människan. De vill att mer pengar stannar i butikernas omlopp. Att de fattiga pensionärerna behöver få tillbaka sina pengar, det bryr sig butikerna inte om. Att de fattiga får göra gratis miljöarbete eller att hemlösa behöver dessa pengar för att överleva en dag, bryr sig ingen av butikerna om.

Tack för att du pantar!

För att skapa en säkrare arbetsmiljö och minska vår kontanthantering betalar vi endast ut pantkvitton **upp till 30 kr per kund.**

Pantkvitton med högre belopp kan användas som betalning för köp eller sättas in på betalkort.

För andra alternativ hänvisar vi till Pantamera Express. Du hittar närmaste automat på www.pantamera.nu

Med vänliga hälsningar,
Butikschef med personal



Allt annat är olidligt.

Skam för alla dessa butiksansvariga, skam för deras ledningar och styrelser, skam för socialstyrelsen och regeringen. Skam för alla som inte förstår hur svårt det är att leva på gatan, hur det känns när det är - 14 grader C i luften och du är utomhus hela natten och din kropp är genomfrusen från topp till tårna. Alla dessa organisationer som stänger sina

verksamheter för hemlösa kl 15.30 på grund att personalen måste gå hem.

Sverige som land och stat har fått i uppdrag från FN att arbeta för att nå målen i [Agenda 2030](#). Mål nummer ett är: ingen fattigdom. Mål nummer två är – ingen hunger. Totalt finns 17 mål som vi alla måste arbeta för. Men det finns ingen som intresserar sig för detta.

Tänk själv och tänk en gång till.

Tänk på vart hela Sverige är på väg och på hur du som individ personligen måste agera.

Text och foto: Irina Bagley

Läs också Irinas text: [Kampen om pantburkarna hårdnar](#)

HEJ!

**Vi lämnar inte ut
kontanter för panten
men du är hjärtligt
välkommen att
handla för beloppet.**

No cashback