

Nu närmar sig en svår och ensam tid

Gå inte under i jul!

Skrivargruppen från SocialPolitik och [Street Minds](#) läste egna texter på temat *högtider och utanförskap* när [Schysst jul](#) ordnade julmarknad på ABF i Stockholm första helgen i advent. Här är två texter:

Nu närmar sig helvetet med stormsteg

Åtminstone för minst hälften av befolkningen, antagligen fler. Alla ensamma, alla hemlösa, dom som bor på olika sorters akutboenden, alla som sitter inlåsta på häkten, anstalter, behandlingshem och psyken. Dom som kanske har släkt och/eller vänner och framför allt BARN, men inte har en chans att få träffa dom.

Julen är en mycket svår och ensam tid för så många och nu kommer den med stormsteg.

Överallt påminns man om vilken lycklig tid detta ska vara, men försök att känna det när du ligger ensam.

Om du har tur är du inomhus och inte på och under pappkartonger eller en filt, intill ett mindre blåsigt ställe.

Sitter du på kåken, får du inte ens åka bojad för att begrava ditt barn, en förälder eller ditt livs kärlek.

Nej fy faan för julen. Tyvärr är det så här för så fruktansvärt många.

Men glöm aldrig att jag och många med mig, aldrig glömmet dej eller er.

Tänker på och längtar efter alla som är ensamma.

Eva

Man vänjer sig

Utanförskap har jag känt när jag inte kunnat ge min dotter presenter som hon önskat till både jul och födelsedagar.

Ja, att vara sjukskriven med psykisk ohälsa då kan folk inte tro att det fanns sådana behov.

Att inte kunna köpa vinterkängor är inte heller så kul.

Sorgset nog så vänjer man sig – fast det är så hemskt.

Alejandra



Irina och Elinor på ABF:s scen. Foto: Anna Fredriksson