

# Metropol i Skåne – för 2 000 år sedan

Den produktive författaren och professorn i historia – **Dick Harrison** – berättar i den nyutkomna *Tusen år i Uppåkra* om den relativt nyligen utforskade metropolen på Skåneslätten i närheten av Lund. En plats som troligen beboddes strax före vår tideräknings början och hade sin storhetstid under folkvandringstid och vendeltid, d v s ca 400 e Kr till cirka 800 e Kr, för att sedan försvinna ur historien. En lite mystisk plats som man fortfarande inte har något namn på, och som inte finns benämnd i några historiska dokument. En plats större än den mer kända Birka utanför Stockholm.

**Men platsen och "riket som vi förut blott anat oss till i sagor och hjältedikter"** finns på riktigt, och utforskningarna har bara börjat. Man räknar med att endast ett par promille av boplatssområdet är utgrävt. Och som författaren skriver:

*"De första stapplande stegen kan tas mot en identifiering av de hövdingar och kungar som härskade i Skåne under folkvandringstid och vendeltid, liksom av de gudar de tillbad och vördade i vardag och vid blot. Ännu ser vi gestalterna blott såsom i en spegel, mörkt och dunkelt, men för varje nytt arkeologiskt spadtag ljusnar kunskapshorisonten."*

**Det är en gedigen bok. Med mycket fina bilder** på upphittade föremål, och med kartor som illustrerar platsen och utgrävningarna. Men Dick Harrison skildrar inte bara Uppåkra, som den historiska platsen heter i våra dagar, han tar oss även med på en historisk resa i övriga Europa för att förklara och levandegöra platsen i Skåne. För alla historiskt intresserade personer borde den här boken vara ett måste. Själv väntar jag med spänning på att de övriga 99,8 procenten av Uppåkra ska grävas ut.

*Peter Roth*

**Tusen år i Uppåkra**

**En järnåldersmetropols uppgång och fall**

Dick Harrison

Bokförlaget Forum

